



UITNODIGING

PATER SANGERSKRING MAASEIK

Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

- Webstek : www.patersangerskring.org
- Voorzitter: Jos Henckens, tel. +32 494 78 66 65, joshenckens@teletraffic.be
- Secretaris : Jan Rutten , tel. +32 89 81 19 42, jan_rutten@skynet.be
- Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26, lene.annie.metten@skynet.be
- Bankrelatie : 453-4099021-85 - IBAN: BE89 4534 0990 2185 - BIC : KREDBEBB



Het missiewerk van de Kruisheren in Indonesië.
Voordracht door bestuurslid E.H. Roger Janssen, O.S.C.
Donderdag 14 maart 2019 - 20.00u. – **Hotel De Maaskant Maaseik**



Geachte leden en sympathisanten van onze Pater Sangerskring

Op zaterdag 23 maart aanstaande brengen we met onze Kring een bezoek aan het *Africamuseum* in Tervuren. De belangstelling voor deze uitstap is - terecht! - erg aanzienlijk!

Voorafgaand hebben we onze bestuurslid Kruisheer Roger Janssen bereid gevonden u een voordracht over het missiewerk van de Kruisheren aan te bieden. Enkele jaren terug trok Roger onze volledige aandacht over het pionierswerk van de Kruisheren in Congo. In dit verhaal licht hij het - hier veelal nog onbekende! - verhaal van de Kruisheren in Indonesië toe. Van hem kregen we volgende inleidende overwegingen:

Missiewerk in Nederland was tot het begin van de twintigste eeuw beperkt in omvang en overwegend gericht op Europese geloofsgenoten. Dat was zeker van toepassing op Java. De werkzaamheden van enkele congregaties van religieuzen in het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen er vooral de Nederlanders ten goede. Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de autochtone bevolking in beeld. De ongekende opleving van de missiegeest in Nederland en de grote aantrekkingskracht van het religieuze leven op enthousiaste jongeren stelden de kerkleiding in staat de inspanningen in het missiewerk te intensiveren. Tijdens het 'gewestelijk concilie' van 1925 beraadden een aantal apostolische vicarissen zich over de ontwikkeling van de kerk in Nederlands-Indië. Besloten werd om meer werk te maken van de verdieping van het geloofsleven van de reeds gewonnen katholieken. Bovendien beloofden de vicarissen de versterking van de geloofsverkondiging onder de vele miljoenen Indiërs die nog 'buiten de Moederkerk' leefden.

Op 9 februari 1927 arriveerden de eerste kruisheren in de missie van de Preanger. Zij kregen de pastorale zorg voor de Nederlandse kolonisten en de Indisch-Nederlandse bevolking. Later werd deze zorg ook uitgebreid tot de Chinezen en de

inheemse bevolking. Bandung bloeide intussen op tot een welvarende villastad met verschillende gouvernementsinstellingen. De kruisheren werkten er in relatief luxueuze omstandigheden. Toen de missie tien jaar bestond verscheen Het Kruis in Priangan, waarin de missie geduid werd. Het was geen missie van oerwouden, vol wilde beesten en ongecultiveerde mensen. Maar toch «is men er missionaris op en top»

De kruisheren missioneerden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Magister-generaal Henricus Hollmann begon in Congo (1920) en op Java (1926-1927). Zijn opvolger, Wilhelmus Antonius van Dinter werd de missie-magister-generaal van de orde. Aan Congo en Java voegde hij Brazilië als missieterrein toe. Constant worstelde de orde tijdens zijn generalaat echter met een tekort aan personeel. Maar dat was niet de enige kwestie, die voor kommer en kwel zorgde. De orde breidde het aantal projecten en locaties gevoelig uit, maar leed fel onder het tekort aan efficiënte en effectieve leiderschapscompetenties onder haar leden.

Ook voor deze voordracht heeft Kruisheer Roger Janssen de betrokken archieven van zijn Orde met uitermoste zorg doorzocht. Zijn verhaal zal zoals steeds een authentiek beeld geven van ongelooflijk hard labuur door de Kruisheren gestoeld op een onwankelbaar geloof. Niet te missen dus.

Praktisch

Dag/tijd: donderdag 14 maart 2019 – 20.00u.
Locatie: Brasserie De Beurs - Markt 7 Maaseik
Toegang: leden betalen 2 €, niet-leden 3 €.

Kruisheer Roger Janssen biedt tijdens deze voordracht zijn publicaties over het Missiewerk van de Kruisheren te koop aan. De opbrengst ondersteunt de missiewerking van de plaatselijke Kruisherengemeenschappen.