



PATER SANGERSKRING MAASEIK

Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

- Webstek : www.patersangerskring.org
- Voorzitter: Jos Henckens, tel. +32 494 78 66 65, joshenckens@teletraffic.be
- Secretaris : Jan Rutten , tel. +32 89 81 19 42, jan_rutten@skynet.be
- Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26, lene.annie.metten@skynet.be
- Bankrelatie : 453-4099021-85 - IBAN: BE89 4534 0990 2185 - BIC : KREDBEBB



Lezing door Roger Janssen, O.S.C.

De missies van de kruisheren in Congo en het drama in 1965.

Donderdag 30 november 2017 - 20.00u. - Brasserie De Beurs Maaseik



Kruisheren in Congo, 1965.



Herinneringsplaquette aan de vermoorde kruisheren Godfried Kraewinkels en Rik Snijkers - Sint Jacobskerk Maaseik (1990).



Roger Janssen. *De kruisheren in Congo. De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1920-1953.* 2 Dln. Maaseik, 2017

Geachte dames en heren

De missies in Congo zijn een onverwoestbaar verhaal, ook uit ons verleden. De kruisheren in Maaseik hebben in het noorden van Congo, in West-Uélé, gepionierd met een onwrikbaar geloof in God en de mensen. In moeilijke omstandigheden bouwden ze ongelooflijk veel op, maar ondergingen ook kleine problemen en helaas ook een rampzalige massamoord. Precies dit laatste, indringend verhaal wil Roger voor ons uitdiepen.

Kruisheer Roger Janssen heeft zich intens met deze geschiedenis bezig gehouden. Hij is auteur van de onvolprezen studie *Met de wortels tot in het water. De Kruisheren-missie in West-Uélé 1920-1993*. Maaseik, 2010. Recent heeft hij aanvullend onderzoek gepubliceerd *De kruisheren in Congo. De missie van de Kruisheren in West-Uélé, 1920-1953*. 2 Dln. Maaseik, 2017.

Op donderdag 30 november verlenen we ons bestuurslid opnieuw het woord. Ter kennismaking bood Roger ons volgende aandachtspunten aan:

1. Aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid stelden vooral de jonge missionarissen zich vragen bij de missionaire activiteiten in Congo (onderwijs – gezondheidszorg – christianiseren).
2. De eerste jaren van de Republiek Congo waren zwaar voor de missionarissen: andere gezagsverhoudingen, een minder veilig klimaat, vervreemding van de jonge Congolezen van hun eigen families en van de blanken. De eerste vormen van agressie tegen missionarissen verhinderden niet dat de kruisheren verder bouwden aan de ontwikkeling van hun missie in Bondo.
3. De opstand van de Simba's mondde uit in een abrupt onderbreken van de missionaire activiteiten en de moord op de gegijzelde missionarissen op 30 mei 1965 in Buta.
4. Waarom keerden de kruisheren na 30 mei 1965 terug naar Bondo?

Roger dienen wij u niet meer aan te prijzen. Met hem in het spreekgestoelte mogen we van een indringende avond genieten!

Locatie: Brasserie De Beurs Markt 7 3680 Maaseik. Parkeren kan op de Markt of naast de Sint-Catharina-kerk.

Toegang: leden 2 € - niet-leden: 3 €.

De publicaties van Roger worden te koop aangeboden en zijn ten bate van de kruisheren in Congo. (30 + 40 €).