

## UITNODIGING

# PATER SANGERSKRING

Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

- Webstek: [www.patersangerskring.org](http://www.patersangerskring.org)
- Voorzitter: Jos Henckens, tel. +32 494 786 665, [joshenckens@teletraffic.be](mailto:joshenckens@teletraffic.be)
- Secretaris: Jan Rutten, tel. +32 89 81 19 42, [jan\\_rutten@skynet.be](mailto:jan_rutten@skynet.be)
- Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26, [lene.annie.metten@skynet.be](mailto:lene.annie.metten@skynet.be)  
453-4099021-85, IBAN: BE89 4534 0990 2185 BIC: KREDBEBB

## "ZONDAG 30 JUNI: UITSTAP NAAR DOORNIK, met bezoek aan Musée des Beaux Arts, Belfort, Kathedraal met schatkamer, WERELDERFGOED UNESCO"

Mevrouw, Mijnheer,

*Doornik (Tournai), hoofdstad van Waals Picardië, heeft alle mogelijkheden om er een onvergetelijke dag van te maken: het is de stad met een mix van cultuur en kunst, stad van de prachtige vijf klokkentorens, gebouwd op de Schelde. De rijkdom van weleer laat zich voelen in de architectuur en de vele kunstschaten. De Notre-Dame (groter als deze van Parijs) en het Belfort, allebei erkend als UNESCO werelderfgoed, zijn symbolen van een prestigieus middeleeuws verleden. Dankzij haar machtige positie en rijkdom was de stad ook begeerd door vele koningen. Clovis, Lodewijk XIV, Henry VIII, Keizer Karel ... allen hebben ze hier hun stempel gedrukt. Ook op het eind van de 19de eeuw was Doornik nog mee met haar tijd: pareltjes van art nouveau en art deco zoals het Museum voor Schone Kunsten van architect Victor Horta en de mooie herenhuizen op de Grand Place en de boulevards.*



### Het programma

- 07.00 uur: Vertrek per autobus op de parking CCAO, Van Eycklaan 72, Maaseik.
- 10.00 uur: Film " De geschiedenis van Doornik", 20 min.
- 10.30 uur: Bezoek aan Musée des Beaux Arts met 2 NL-talige gidsen. Dit museum uit eind 19de eeuw, is niet alleen uitzonderlijk voor zijn architectuur, maar ook voor zijn kunstwerken van beroemdheden als Edouard Manet en Rogier van der Weyden.
- 12.15 uur: Vrije middagpauze
- 14.45 uur: Verzamelen aan het Belfort
- 15.00 uur: Film "Tussen hemel en stenen" over de geschiedenis van de kathedraal: 20 min.
- 15.30 uur: Bezoek aan de OLV kathedraal en de schatkamer met 2 NL-talige gidsen.  
De kathedraal, enigste kerk in België op het Unesco-werelderfgoed, werd in 1999 zwaar beschadigd door een tornado. Dit ongeluk was het sein om een grondige restauratie aan te vatten. In de voorbije jaren zijn het romaanse gedeelte, de dwarsbeuk en de 5 torens volledig gerestaureerd. De Doornikse steen pronkt opnieuw in zijn originele blauwgrijze kleur en de glasramen kregen hun glans terug. Het is DE architecturale parel onder de kathedralen. De schatkamer bezit meesterwerken die wereldwijd erkend zijn: het Byzantijnse kruis, de ramen van O.L.Vrouw van de heilige Eleuthère, het oudste wandtapijt ter wereld, zeldzame goudsmeedwerken, buitengewone schilderijen, waardevolle manuscripten (o.a. de Missa Tornacensis), een unieke verzameling liturgische gewaden van de 12de tot de 21de eeuw enz.
- 17.00 uur: Einde van het bezoek, koffiepauze
- 17.30 uur: Vertrek per autobus
- 20.00 uur: Aankomst in Maaseik.



**INSCHRIJVEN:** uiterlijk 21 juni bij penningmeester Annie Metten of secretaris Jan Rutten.

**Prijs :** leden €40,- niet-leden €45,- door overschrijving op rekening BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater Sangerskring Maaseik, Capucienstraat 10 te 3680 Maaseik.

**Inbegrepen:** busreis, fooi chauffeur, films, inkomgelden musea, kathedraal, schatkamer, gidsen.

*Het bestuur van de Pater Sangerskring heeft besloten een financiële inspanning te doen om deze prachtige reis niet te duur te maken. Profiteer er van!*

### Agenda

- Samen met het [Van Eyckplatform](http://VanEyckplatform.be) stappen wij in maart 2020 'In de Voetsporen van Van Eyck' en bezoeken de prestigieuze Van Eyck tentoonstelling in Gent.