

Nieuwsbrief 16-09-2013

PATER SANGERSKRING

Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg



We hebben een paar mooie vakantie maanden achter de rug en met de herfst zijn ook de activiteiten van de Pater Sangerskring terug op gang geschoten. We sloten de lente af met een uitstap naar "Joods Amsterdam", die bij de reizigers enorme indruk maakte.

Amsterdam is sowieso een stad die indruk maakt en het feit dat de busreis maar een tweetal uur in beslag neemt, deed bij ons het plan rijpen binnen afzienbare tijd terug te keren om het prachtig vernieuwde Rijksmuseum te bezoeken: maar eerst moet de enorme bezoekersstroom wat geluwd zijn.



Op dinsdag 10 september hervatten we onze reeks voor lezingen over de 1^{ste} Wereldoorlog met een indrukwekkende voordracht van professor Vanneste over de "dodendraad". De bovenzaal van de Beurs pilde uit en iedere aanwezige moest bekennen hoe weinig hij van deze toch wel ingrijpende materie af wist. Op dinsdag 15 oktober sluiten we de cyclus over de Grote Oorlog af met een lezing van Rombout Nijsten over "Maaseikenaren aan het Front".

In het weekend van 19 – 20 oktober reist de Pater Sangerskring samen met onze zustervereniging uit Thorn naar de Westhoek met bezoek aan de voornaamste gedenkplaatsen van 1914-1918. De excursie is reeds maanden volgeboekt en moet het hoogtepunt worden van een reeks activiteiten die de Pater Sangerskring organiseerde over de Eerste Wereldoorlog.



Zaterdag 14 september brachten we een bezoek aan Zoutleeuw en een bevlogen gids Hendrixx leidde ons rond in het stadhuis-lakenhal, de oude stadskern en 's middags in de prachtige Leonarduskerk, waar twee uren rondleiding "omvlogen".

Het bestuur is druk bezig het programma voor komend seizoen rond te krijgen: we mogen nog niks verklappen, maar het worden ongetwijfeld weer prachtige uitstappen.

We houden u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Ook via de website: www.patersangerskring.org